



VIERING rond de SCHRIFT
Zondag 14 februari 2021
Kerk van de Eenheid in Christus te Son



Thema: besmet

VOORBEREIDING

Aanvangswoord

Een van de naaste dingen tijdens de coronapandemie is dat we als mensen elkaar zoveel mogelijk dienen te mijden. Alsof die ander besmet is of zo. In de lezingen van vanmorgen gaat het ook over mensen die je niet zou willen of durven aanraken. Ze zijn belast met een huidziekte die bang maakte. Niet alleen letterlijk kunnen mensen onaanraakbaar zijn, ook in figuurlijke zin kan dat en misschien is dat nog wel erger. Dan word je gemeden 'als de pest', om wie je bent of wat je denkt. En misschien voelen we onszelf wel zo, alsof we het niet waard zijn om te worden aangeraakt... Hoe Jezus daarop reageert? We vermoeden het vast en zeker al! Laten we maar gauw ons licht opsteken bij hem!

Aansteken van de kaarsen op tafel

Zingen: Dit is een morgen als ooit de eerste (Lied 216)

1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Bemoediging en drempelgebed

Wij vertrouwen op de Eeuwige
die onze ziel zachtjes aanraakt,
zodat wij weer ervaren
hoe het leven voelt.

Ja, raak ons aan,
op alle zere plekken van onze ziel
zodat wij genezen.

**Dan zullen ook wij ons wenden tot
een ieder die naast ons is,
en die doen leven.**

Amen.

Psalm van de zondag: Uit diepten van ellende (Ps. 130:1, 3)

1. Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer.

Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer.

O laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed.

Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Heer, red!

3. Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.

Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord.

Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,

blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.

Gebed voor de nood van de wereld

Kyrie en gloria: Lied 299^e

: Heer, ont-ferm u,
||: Heer, ont-ferm u,
: Christus, ont-ferm u,
||: Christus, ont-ferm u,
: Heer, ont-ferm u o - ver ons,
||: Heer, ont-ferm u o - ver ons.

I+II: Glo-rie, glo-rie aan God hoog in de he-mel
 en op aar-de vre-de in men-sen
 van zijn be-ha-gen.
 Wij lo-ven U, aan-bid-den U,
 ver-e-ren en ze-genen U.
 Wij danken U om uw glo-rie!
 He-mel-se ko-ning, God o-ver al-len,
 Va-der van mens-en!
 Je-zus Messi-as, één met de Va-der,
 Lam van God, die wegdraagt de zon-den
 van heel on-ze wereld:
 geef uw ontferming!
 Hei-lig, hei-lig zijt Gij alleen
 Heer, Al-lerhoogste,

Je - zus Mes - si - as, hei - li - ge Geest,
glo - rie van God!
U al - le eer, nu en altijd.
A - men, a - men,
a - men.

Componist Willem Vogel, Dichter Sytze de Vries

RONDOM DE BIJBEL

Gebed bij de opening

Eerste lezing: 2Kon. 5:1-5

Toelichting

Zingen: Het water van de grote vloed (Lied 350:1, 2, 6, 7)

1. Het water van de grote vloed
en van de zee zo rood als bloed,
dat is de aardse moederschoot,
dat is de diepte van de dood.

2. Want al het water wast niet af,
dat wij verzinken in dit graf,
tenzij de duif die nederdaalt
ons uit de hoge vrede haalt.

6. Naäman, nu niet meer onrein,
mag onder uw beminden zijn.
Ja, alle volken zijn in tel
bij U, o God van Israël!

7. Gij heft de aarde aan het licht
door diepte heen en door gericht,
eens zal zij bloeien als een roos,
een dal van rozen, zondeloos!

Evangelielezing: Mk. 1:40-45

Toelichting

Muziek

Toelichting op de collecte

Collectedoel: Nationaal Fonds Kinderhulp
Rekeningnummer: NL80 INGB 0000 404040

RONDONOM DE TAFEL

Gebeden – stil gebed, afgesloten met het Onze Vader

**Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.**

Slotzang: Gij zijt voorbijgegaan (Lied 607)

Zending en zegen

1. Gij zijt voorbijgegaan,
een steekvlam in de nacht.
De vonken van uw naam
zijn ogen in ons hart.
In flarden hangt uw woord
om onze wereld heen,
wij leven in U voort,
wij zijn met U bekleed.

2. Gij zijt voorbijgegaan,
een voetspoor in de zee.
Gij zijt te ver gegaan,
Gij zijt een mens te veel.
Gij zijt voorgoed, Gij zijt
verborgen in uw God.
Geen stilte spreekt U uit,
ondenkbaar is uw dood.

3. Gij zijt voorbijgegaan,
een vreemd bekend gezicht,
een stuk van ons bestaan,
een vriend, een spoor van licht.
Uw licht is in mijn bloed,
mijn lichaam is uw dag,
ik hoop U tegemoet
zolang ik leven mag.

Zegen